

Ut i det blå 26 aug. 2023



Lördagen 26 augusti kunde vi, efter 3 års uppehåll på grund av pandemi m.m, se fram emot den populära bussutfärden ”Ut i det blå” Vår hedersordförande Alf C svarade som vanligt för regi och produktion.

Bussen packades med allehanda godsaker hos Alf i Tygelsjö. De första deltagarna klev på redan här. Resan utgick som vanligt kl. 08.30 från Mobilia där de flesta steg på. Resvädret var perfekt, med bara några få moln på himmeln.

Bussen styrde norrut och hämtade upp fler deltagare i Lomma och Löddeköpinge. När alla var ombord blev vi totalt 38 deltagare



Första stoppet blev vid Erikslunds rastplats där vi hjälptes åt att bära fram kassar och lådor till borden. Efter Alfs gälla visselpipsignal vankades det Ingegerds och Alfs inlagda stekta sillar på grovt bröd, snaps och öl. Sen vankades det kaffe med Majlis och Inga Britts hembakade sockerkakor. Mätta och belåtna och efter Alf C:s visslande var det dags för uppsittning och vidare färd mot nästa anhalt.



Nästa anhalt visade sig vara Järnvägsmuseet i Ängelholm. Här fick vi gå runt på egen hand för att se och läsa om järnvägens utveckling i Sverige. Det nästan intressantaste var en film där stolarna rör sig synkront med ljud och bild.

”Museets utställning är unik i sitt slag. Upplev Sverige under stor förändring i mötet med ett helt nytt transportsätt!

År 1856 rullade de första ångloken genom Sverige. En ny tid hade börjat! Järnvägen skapade nya samhällen och yrkesgrupper. Lär känna rallare, banvakter och alla andra som byggde och utvecklade järnvägen. Tekniska landvinningar, politiska visioner och hårt arbete banade vägen mot en fungerande järnväg. I utställningen ingår både små och stora föremål, precis som interaktiv teknik.”

Alf:s vissla tjöt för uppsittning.

MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP

www.mkssmalmo.com

Killeröds kafé blev nästa stopp. Här serverades kaffe och en jättestor tårbit till den makalösa utsikten över Skälderviken. Innan vi åkte vidare blev det en stärkande ”virre” utanför bussen.



Båstad kyrka var nästa mål. Här fick vi en fantastiskt fin berättelse av en synnerligen duktig guide.



”Den 28 december 1450, på menlösa barns dag, hade ett köpebrev undertecknats, där kung Christian I blev ägare till marken belägen mellan som det uttrycks i köpekontraktet Bokkebek i väster och Hyldesbek i öster.

Med avsikt att bygga en kyrka.

Redan ett decennium senare, ca 1460, var första etappen med mittskeppet och sidoskeppen klar. Flera donationer bidrog till att göra det väldiga byggnadsprojektet möjligt. Omkring 1480 hade kyrkan

utökats med koret, koromgången och vapenhuset. I vapenhuset, dagens sakristia, fanns huvudingången till kyrkan.

Valven i mittskeppet slogs 13 m höga och försågs med stjärnvalv, medan sidoskeppens korsvalv blev nästan 5 m höga. De ursprungliga fönstren var mycket mindre än i dag. Konturen av dem kan bland annat skönjas lite till vänster om den lilla porten i koromgången. De nuvarande fönstren togs upp på 1700-talet. Kring år 1500 stod tornet färdigt, byggt i handslaget tegel och lagt i munkförband. Hålen i väggarna är så kallade bomhål, minnet av byggnadsställningarna som medeltidens kyrkobyggare begagnade sig av. Tornet är krönt med trappstegsgavlar, ett omtyckt stilelement under medeltiden.”

Efter en rundtur ner till hamnen fortsatte vi uppför italienska vägen till en rastplats för att släcka törsten med lite vin, chips och hemgjorda thailändska chips.



Vi fortsatte uppåt och hamnade på Båstad golfklubb för att äta middag. Här blev vi serverade en fantastisk sill och salladsbuffé samt en varmrätt bestående av Fläkschnitzel med Bjäre potatis, kapris, bearnaise-sås, och citron.

Därtill serverades ett glas vin. Kaffe och kaka fick man ta på buffé.



MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP

www.mkssmalmo.com

Körens poet Alf Andersson hade skrivit en fyndig visa, en sammanfattning av resan, som vi sjöng under middagen.

Mel: Skånska slott och herresäten

I våras vi börja så smått att sondera
Om vi skulle "Ut i de blå," då planera
Så Kruse han skickade ut en enkät
och lova planering av känd Majestät

Men svaren blev få, ja blott några stycken
Av olika skäl, en del skyllde på jycken.
Men Ingegerd sade, vi steker väl sill
Och Alf var ej sen, vi tar nubbe därtill

Så började resan, till "Ut i de blå"
Och åter vid micken, satt Alf som hallå
Vi starta i Tygelsjö fyllde vår buss
Sen satte sig alla bekvämt på sin stuss

Vi gör första stoppet på Christenssons resa
Och snart kom det dofter som når varje "nesa"
Av sill och av OP vi njuter som få
När hemliga resan, går Ut i det blå.

Men lite kultur kan vi också behöva
Och ej blott med drycker, vårt sinne bedöva
Till Järnvägmuseet vi styrde vår kos
Och där av kulturen, vi fick våran dos.

Men lite kultur kan vi också behöva
Och ej blott med drycker, vårt sinne bedöva
Till Järnvägmuseet vi styrde vår kos
Och där av kulturen, vi fick våran dos.

Till Killeröd for vi, det var tid för en kaffe
en bakelse njöt vi, beställd utav "Affe"
och innan vi antrade upp i vår hytt
en whiskey vi bjöds, sen steg glädjen på nytt

Vi styrde mot Båstad, en tur genom staden
Studera en kyrka, ett mål uti raden
Vi stanna längs vägen, ett välkommet stopp
Där flödade vinet, promillen gick opp

Så nådde vi klubben ett golfspelarnas Mecka
Där skulle vi åter, små smaklökar väcka
med fläkschnitzel, kapolis, bearnaise-sås, citron
och Bjärepotatis, en smak-sensation

Ja detta vi upplevt på sångkörens resa
så nu vill jag be er, att åter er resa
här slutar vår resa mot okända mål
vi tackar er båda, och höjer en skål.

Detta är den 12 resan, med start 2009, som Ingegerd och Alf anordnat, alltid med stor framgång.
Kören framför vårt hjärtliga tack till bägge för deras enorma engagemang.

MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP

Leif Kruse